

Viertafel Advent 2024 thema 'Help jij me hopen?'



Uitleg rondom het thema.

'Advent' is afgeleid van het Latijnse woord adventus, dat 'komst' betekent. Advent is een periode van verwachten, van reikhalzend uitkijken naar wat komt.

Het thema van deze periode is: Help jij me hopen?

Zowel op zondag in de kerkdienst als thuis leven we toe naar kerst.

We kijken uit naar de komst van Jezus, we verlangen naar vrede en licht. En dat doen we niet alleen: mensen kunnen elkaar hoop geven. We lezen en luisteren naar verhalen waarin mensen hoop krijgen en delen onze hoop met elkaar. Op de eerste zondag wordt verteld over de vijgenboom, die met zijn groene knoppen een teken van hoop is. Daarna horen we over Johannes de Doper, Maria en Elisabet, de herders in het veld en Simeon en Hanna in de tempel. Het zijn verhalen die onze hoop en verwachting kunnen voeden.

Werkwijze: het is een eenvoudige viertafel. Grote plank of schaal.

Vier kaarsen voor elke zondag in de adventstijd en een gouden voor Kerst. Elke zondag komt er een brandende kaars bij. Bij de kaars ligt het voorwerp dat past bij het Bijbelverhaal.

Op de plank zijn 4 kaarsen gezet, groen en bloemen liggen er omheen. U kunt onder de plank een paarse doek leggen. Met Kerst kan de doek wit of goud zijn.

Elke zondag wordt de tafel aangevuld met meer kleur, zowel in bloemen als andere soorten takken. Als u een kerstklokje heeft, dan kan dat heel goed bij 25 december gezet worden.

We wensen u een goede Adventstijd toe en een mooi Kerstfeest.

Gerda van der Schilt en Janny van der Voort

Werkwijze:

Als u thuis deze Adventstafel met kinderen gebruikt, kunt u, indien u dat leuk vindt, de zondag extra bijzonder maken door er voorwerpen bij te doen die passen bij de verhalen.

Voorwerpen kunnen zijn:

1e zondag een tak met knoppen

2e zondag een Jacobsschelp (dopen)/ doopkaars, doopkaart, bakje water

3e zondag twee dezelfde voorwerpen (om te delen), twee broodjes

4e zondag wiegje

Kerst gouden kaars: kerststalletje. Kerstklokje.

Elke week komen er bloemen bij, het wordt lichter.

Op de zondagen kunt u de kaarsentekst lezen als u de kaars aansteekt, de Bijbellesing doen en de vraag stellen aan uzelf of anderen. Een moment om stil te staan!

Kaarsentekst:

Steek elke zondag een volgend kaarsje aan, zo ga je op weg naar Kerst. Als tekst is geschikt:

1^e Een kaars helpt ons hopen dat de Heer dichtbij zal komen, Hij wordt een kind.

2^e De kaarsen helpen ons hopen dat God dichterbij komt en we een nieuw geluid horen: roep met ons de vrede uit.

3^e De kaarsen branden: wij mogen weten dat als we goede dingen doen God ons tegemoet komt.

4^e Het wordt steeds lichter, het is bijna zover: God vergeet de mensen niet.

Het is Kerst: Licht dat groeide in de nacht heeft ons nieuwe hoop gebracht. God is met ons, heel dichtbij. Hij zal onze redder zijn.

Bijbellezingen, met de vraag van de zondag erbij.

1 december Lucas 21:25-31 Het komt! Wie goed oplet weet al een beetje wat er gaat gebeuren.

Vraag om bij stil te staan: Wat zie jij hier van Gods koninkrijk?



8 december Lucas 3:1-6

Hoor je dat? De mensen moeten tot inkeer komen.

Vraag om bij stil te staan: Wie of wat inspireert jou om iets voor een ander te doen?



15 december Lucas 3:7-18

Wat kan ik doen: Als je twee stel kleren hebt, kun je er één weggeven.

Vraag om bij stil te staan: Deel je liever of ontvang je liever?



22 december Lucas 1:39-45

Goed nieuws: Maria deelt haar vreugde.

Vraag om bij stil te staan: Met wie deel jij je persoonlijke verhaal?



25 december Lucas 2:1-20

Bron van hoop: Jezus wordt geboren in een stal bij Bethlehem.

Vraag om bij stil te staan: Uit welke bron put jij hoop?

